

# De Notenkraaker



Door Rob van Overbeek

## Notenkraaker

Op vrijdag 6 maart vond een bijzonder huiskamerconcert plaats bij Sandra Voet thuis. Zij ontving ruim zestig kleuters van De Korenbloem en een aantal mensen van 't Bint. Bij binnenkomst werden de bezoekers vriendelijk ontvangen door de jongste dochters des huizes, Lilly en Lieve. De schoenen bij de voordeur achterlatend, namen Joep, Nienke en Anne van 't Bint plaats op de zachte bank en daalden de kinderen neer op het nog zachtere vloerkleed. Eén van de kleuters vond het kleed zo zacht, dat ze haar wangen er niet vanaf kan houden. Na een woord van welkom door Sandra en haar Russische vriendin Ola van der Pennen, pianodocente en componiste, kon de voorstelling beginnen. Joke Spapens, ontspannen gezeten in luie zetel, las telkens een stukje voor uit De Notenkraaker, waarna Russische pianiste Arina Arushanian het verhaal vertaalde naar haar toetsen.

De kinderen luisterden ademloos naar het verhaal over Clara, een jong en dapper meisje dat vriendschap sluit met een houten notenkraaker als ze op bezoek is bij haar oom, de poppenmaker. Als een muizenleger de notenkraaker dreigt aan te vallen, onder leiding van een stinkende, lelijke muizenkoning, komt het leger van tinnen soldaatjes hem te hulp. Na een heftige strijd waar kanonnen kralen schieten, druipen de muizen af met de staart tussen de benen. De notenkraaker verandert in een prins met stralende, witte tanden en danst met Clara die duizelig van het dansen in slaap valt.

Ondertussen werd er op het vloerkleed ook flink gegaapt en was het tijd voor een gezonde snack van 't Bint. Moe én een bijzondere, culturele ervaring rijker, gingen de jonge bezoekers het weekend tegemoet.

